

## 13 Braheeken



Koordinater, RT 90: 66 38 526 15 27 790

### **Citat från Fläckebo Hembygdsförenings 50-års skrift:**

öSamtidigt med Gammelgårds-bygget var den s.k. Brahe-eken, strax söder om Axholms gård, föremål för åtgärder från hembygdsföreningens sida. Detta var en jätte-ek efter ortens förhållanden, i manshöjd höll den en omkrets av 5,5 meter. Den var givetvis också mycket gammal, enligt en vid den tiden klart bevarad muntlig tradition, skulle eken ha varit platsen för Gustaf II Adolfs kärleksmöten med Ebba Brahe. Därav benämningen Brahe-eken. Västmanlands naturhistoriska förening hade eken registrerad som ett av de märkligaste träden inom Västmanland. En representant för denna förening, stadsträdgårdsmästare A. Follmer, Västerås, gjorde hembygdsföreningen uppmärksam på att Brahe-eken var på god väg att dö. Den grönskade fortfarande om somrarna, med den var ihålig, och inifrån hade rötan spritt sig ända ut emot barken, och det kunde anses vara en tidsfråga, när stormen skulle knäcka trädet. Follmer menade, att det skulle vara en lämplig uppgift för hembygdsföreningen att låta ombesörja ekens konservering genom en plomberingsmetod, som med stor framgång hade använts av naturhistoriska föreningen med liknande träd på t.ex. Åholmen, en naturskyddad udde ute i Mälaren. Vid hembygdsföreningens sammanträde den 21 september 1932 överläts åt styrelsen att på bästa sätt ordna med arbetet för Brahe-ekens plombering. Hembygdsföreningens kassa var som vanligt skral, och det gällde även här att lita till frivilliga krafter för arbetets utförande. Det fackmässiga arbetet överläts åt stenkarlarna-soldaterna Alfred Brask och Henning Asp i Vrenninge. Dessa presterade 375 arbetstimmar för en kostnad av 240 kr, cement m.m. kostade 127 kr, summa kontanta utgifter 367 kr. Västmanlands naturhistoriska förening lämnade ett bidrag på 50:- kr. till företaget. Ett tiggARBREV till förre generaldirektören och chefen för domänstyrelsen, Karl Fredenberg, som tillbringat sin barndom på Axholm, inbringade 25 kr. samt en mängd sakkunniga råd om arbetets utförande. Norrbo härads vägstyrelse levererade 5 kbm. grus fritt på platsen. Vidare förbrukades 8 kbm. sprängsten. De frivilliga arbetena uppgick till 15 mans- och 6 hästdagsverken. Plomberingen av Brahe-eken var inget litet företag, men resultatet var helt lyckat, eken fick efter några år nytt liv, och mänskligt att döma bör den vara räddad för åtskilliga årtionden framåt.ö

Status i dag: Efter ytterligare 85 år (2017) står eken fortfarande kvar och verkar vara i god vigör.



*Foto: Hans E. Larsson*